

VALPTRÄFF EKHÖJDENS K-KULL 2008-06-27 till 2008-06-29

Oj, vad tiden rusar iväg! Redan dags för K-kulls valparna som hunnit bli 11 veckor att träffas. Vi valde att vara på hemmaklubben(GMBK) denna gång, där vi har tillgång till fina marker för både valpspår och lite uppletande. De flesta kom redan på fredagskvällen, efter att husvagnar och tält kommit på plats och valparna rastats startades grillarna upp.



På lördagsmorgonen samlades vi redan klockan åtta för att hinna med valpövningarna i skogen innan det blev för varmt. Indelade i tre grupper gav vi oss iväg ut och startade med att titta på valparnas lek och kamplust. Vi arbetade också med olika föremålsövningar där vi tittade på intresse och lust att apportera.

En del av valparna hann också med några grundövningar för uppletande av föremål innan det var dags för siesta...



Några av valparna med förare samlade och redo för dagens arbete...



Här är Staffan och Kitty aktiva med målbildträning i uppletandet...



Kingston arbetar fokuserad i uppletanderutan mot det gömda föremålet...

Efter några timmars aktivitet med föremålsintresse började valparna att se lite trötta ut och vi återsamlades vid klubbstugan. Som en naturlig fortsättning medan valparna vilade fick dom vuxna hundarna visa det färdiga momentet "uppletande av föremål". Även Bokis Smilla som var på besök och Attila(Exo) från förra kullen fick visa sina kunskaper i uppletandet...

Lennart agerade barsk tävlingsledare och ekipage nummer ett ropades fram, en sammanbiten Anneli kände nog lite press att prestera ett bra uppletande inför den förväntansfulla publiken :)



Men Fixa imponerade och gjorde ett stabilt uppletande! Förutom lite slarv i avlämnandet av något föremål var det i det närmaste perfekt utfört.

Nästa ekipage ut var Lennart och Busa som också gjorde ett mycket fint arbete i rutan. Vi fick se många raka och fina skick när Busa samlade ihop

föremålen, lite varierande storlek på föremålen överraskade inte Busa men däremot såg Lennart lite förvånad ut...



Busa får beröm efter ett fint avlämnade, utan tugg!

Sist ut var Chili som också gjorde ett fint uppletande, raka skick med nosen påslagen från start gjorde att hon snabbt fick in de sex utlagda föremålen.



När vi fått en fin lektion i uppletandets ädla konst var det dags för lunch som traditionsenligt bjöd på Chili Con carne.

Efter lunchen var det åter dags för valparna att ge sig ut i skogen igen för att få en introduktion i spårarbete. Vi fortsatte arbeta i mindre grupper och spårterori blandades med små praktiska övningar.



Kobra får sin välförtjänta belöning vid spårslutet...

Efter ytterligare någon timmes aktivitet i skogen var valparna återigen för trötta för att orka fokusera på arbete...

Istället fick vi en härlig stund i solen med alla valparna samlade på appellplanen. Att konkurrera i popularitet med mamma Fixa är inte lätt. Tant Chili har hade valparna givitvis också en hel del respekt för...









Som avslutning på en lång träningsdag fick Chili och Busa förevisa bruksgrenen rapport för en intresserad skara. Väl tillbaka till klubben var det hög tid för lite god mat och dricka samt massor av eftersnack långt in på natten...

På söndagen packade vi ihop och städade ut klubbstugan innan vi skiljdes åt för denna gång...